



Bezinning 122: De ernst van kwaad en zonde

26° zondag B-jaar: Marcus 9:38-43.45.47-48 ¹

Het Woord

Johannes zei tegen Hem: 'Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.' Jezus zei: 'Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.'

Wie een van de geringen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met een oog het Koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In het eerste gedeelte gaat het over twee visies op de christelijke gemeenschap of de Kerk. Johannes (één van de twee donderzonen uit Marcus 3:17) wil een gemeenschap, waar alle leden ten volle bij horen. Alleen mensen die zich volledig conformeren met de groep rond Jezus mogen ook in Jezus' naam demonen uitdrijven. Jezus heeft een ander gemeenschapsbeeld: alleen wie zich verzet tegen Jezus, sluit zichzelf voor Gods aanbod en kan dus niet tot de Jezusgroep behoren. Voor Jezus is er dus een verschillende graad van behoren tot de groep. Zou Jezus niet vooral blij geweest zijn dat mensen bevrijd werden van hun demonen?

In het tweede gedeelte wordt tot viermaal toe gesproken over 'de verkeerde weg'. Dus de weg van het kwaad, de weg van de zonde. Met schandig gedrag een geringe – dat is iemand die nog maar weinig gelooft in Jezus als de Christus – doen twifelen of zijn geloof doen verliezen, is een ernstige zaak. Die ernst blijkt uit de gruwelbeelden, die Jezus gebruikt: in zee verdrinken, een hand of voet afhakken en een oog uitrukken. Jezus heeft die praktijk nooit toegepast of laten toepassen. De brute

¹ De verzen 44 en 46 komen niet voor in het evangelie van Marcus.

beelden willen vooral laten aanvoelen dat kwaad en zonde een ernstige zaak zijn. Ze moeten te allen prijze vermeden worden. Als christenen zware zonden begaan, dan raken velen geïsoleerd van Gods genade en liefde, van zijn geliefde Zoon, van zijn Kerkgemeenschap.

Het Woord in mijn leven

Welk Kerkbeeld gebruik ik? Hoeveel gradaties van behoren tot de Kerk gebruik ik? Hoe omschrijf ik elk van die gradaties? Ben ik mij bewust van de negatieve gevolgen van mijn kwaad en zonde, ook voor het geloof van anderen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Gij maakt de kring zo open mogelijk.
Wie goed doet in Uw naam,
is welkom en hoort erbij.
Al was het maar een beker water geven.
Maar Gij verzet U tegen het kwade
en wel met grote felheid.
Geef ons Uw Geest
om het goede in ons te versterken
en het kwade weg te smelten.
Zuiver ons tot steeds meer liefde
in Uw naam. Amen.

© Eric Haelvoet 2012