



## Bezinning 121: De nederige kleinste <sup>1</sup>

25<sup>e</sup> zondag B-jaar: Marcus 9:30-37

### Het Woord

Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want Hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar na drie dagen zal Hij uit de dood opstaan.' Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.

Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun: 'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?' Ze zwegen want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.' Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 'Wie in mijn naam zo'n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

In vers 9:30 vertrekt Jezus met zijn leerlingen van het noordelijke punt van Israël naar Jeruzalem. Hij weet wat er in Jeruzalem zal gebeuren en gaat er doelbewust op af. Voor de tweede maal zegt Hij dat ook aan zijn leerlingen, die Hij aan het vormen is. Maar ze begrijpen Hem niet. Hoe zouden ze het ook kunnen begrijpen? Hoe kan dat toch: de Messias die gedood wordt, meer nog, zich laat doden. Hij stelt dit voor als iets dat moet. En wel van God zelf! En 'opstaan'? Nog nooit is iemand uit de dood opgestaan! Ja, hoe zouden ze het kunnen begrijpen?

Het stoot tegen de borst: terwijl Jezus over zijn dood spreekt, kibbelen de leerlingen over wie de belangrijkste is. Alweer herkennen we onszelf. Hoe groot toch is de menselijke neiging om de beste, de mooiste, de rijkste, de slimste ... en zelfs de meest vrome, de beste evangeliëkenner ... te zijn!

Jezus vraagt een radicale bekering, altijd weer, om te genezen van dat egoïsme en het Rijk Gods te realiseren door de laatste te worden, nederig, dienaar van allen. Zo zegt Hij wie Hij zelf is en wie de leerlingen moeten zijn.

---

<sup>1</sup> Mariakerke 19 juni 2012.

Met de twaalf gaat Hij nog een stap verder. Hij plaatst een eenvoudig kind in hun midden. Ieder van hen wil in het centrum van de groep staan, maar Jezus plaatst er letterlijk de kleinste. En wat een mystiek: Jezus identificeert zich volkomen met dat kind en tegelijkertijd met de Vader. Hoeveel opvoeders en opvoedsters hebben inderdaad kinderen en jongeren opvoedend gediend? Don Bosco was een van de velen.

### **Het Woord in mijn leven**

Op welk vlak wil ik de grootste zijn? Wat doe ik om mezelf altijd weer te bekeren tot liefdevolle dienstbaarheid? Dien ik kinderen, jongeren en volwassenen omwille van Jezus? Vind ik Jezus in de kleinsten? Wordt mijn *gods*dienst *mens*dienst? Dien ik God in mensen? Dien ik mensen omwille van God?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
Gij zijt als een kind geworden:  
eenvoudig, nederig, dienstbaar,  
geliefd Kind van de Vader.  
De gastvrijheid hebt Gij verheven  
tot de hoogste spiritualiteit.  
Help ons om kinderen, jongeren en volwassenen  
als gasten te ontvangen  
en in dienst te staan van hun vrijheid.  
Help ons om U te herkennen in hen,  
vooral in de kleinsten en armsten,  
in hen die het meest lijden. Amen.

© Eric Haelvoet 2012