



Bezinning 12: Heb elkaar lief 1

Johannes 13,31-33a.34-35 = C-jaar 5^o paaszondag ¹

Het Woord

Toen Judas weg was zei Jezus: 'Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. *Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.* Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze passage heeft duidelijk twee delen. Eerst spreekt Jezus over zijn grootheid. Die is op die avond voor zijn sterven reeds zichtbaar geworden, zegt Hij. Om dat te begrijpen zouden we alles van het Johannesevangelie, dat hieraan voorafgaat, moeten lezen. De drie gebeurtenissen van die avond spreken echter boekdelen. Er is de maaltijd, het paasmaal. Jezus heeft – ten tweede – de voeten van zijn leerlingen gewassen. Hij heeft zijn identiteit en die van zijn Vader geopenbaard: een slaaf. Hij is gekomen om te dienen. Hij staat in dienst van de ware menswording van elke mens. Door de mens te vergoddelijken, wordt de mens echt mens. Drie: Hij deelde het brood, zijn eigen lichaam, zichzelf, met zijn leerlingen, ook met Judas. Toch wist Jezus dat Judas Hem zou verraden. Dit is liefde tot het uiterste, die de redelijkheid ver overschrijdt.

In het tweede deel draagt Hij zijn leerlingen op elkaar te beminnen en wel zoals Hij hen bemind heeft. Elk getuigenis naar buiten toe staat of valt met hun onderlinge liefde. 'Zoals Hij hen bemind heeft': in dienstbaarheid en delen van zichzelf. Wie wordt niet stil als hij zichzelf en zijn handelen vergelijkt met wat Jezus ons voordeed?

¹ Van vers 33 wordt slechts het eerste zinnetje gelezen. De rest van het vers (*cursief*) dus niet.

Het Woord in mijn leven

Hoe kan Jezus jouw slaaf zijn en jou dienen? Hoe dient Hij jou? Laat je dat toe? Wie is jouw 'Judas' en deel je met hem jouw brood, jezelf? Is jouw liefde voor medechristenen van die aard dat anderen daaraan zien dat je leerling van Jezus bent? Hoe zie jij concreet een christelijke gemeenschap, waarin men elkaar bemint zoals Jezus zijn leerlingen beminde?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
het ontroert ons
dat Jij de slaaf was van jouw leerlingen.
Dat Je Jezelf met Judas deelde,
Je aan hem te eten gaf.
Dat godsbeeld verrast ons
en daagt ons uit.
Geef ons Uw liefde om elkaar te beminnen.
Sta in de Kerk geen vijandschap toe,
maar enkel dienende liefde.
En maak vooral dat ik steeds meer
een mens van liefde word. Amen.

© Eric Haelvoet 2010