



## Bezinning 117: Wilt ook gij weggaan?

21° zondag B-jaar: Johannes 6:60-69

### Het Woord

Veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden: 'Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?' Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: 'Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij eerst was? De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat Ik gezegd heb, is Geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.' Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren. 'Daarom heb Ik jullie gezegd', zei Hij, 'dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.' Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee.

Jezus vroeg nu aan de twaalf: 'Willen jullie soms ook weggaan?' Simon Petrus gaf antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.'

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Er ontstaat een crisis: vele leerlingen gaan weg van Jezus. Daarom kan deze evangelietekst model staan voor onze Kerksituatie: velen geloven niet (meer) in Jezus.

Wat heeft Jezus dan wel gezegd? Dat ze alleen door Hem te eten en te drinken het eeuwig leven kunnen krijgen. Dat is nogal wat! Nog nooit had iemand zoiets gezegd. Ze begrijpen Hem dus niet. Toch staan zijn woorden volkomen in de lijn van de Schrift. Meer nog: ze staan in het hart van God en zijn Woord.

Maar Jezus zei nog meer: geloof in Hem is een geschenk, een gave van God. Waar is dan de persoonlijke autonomie?

Wanneer Hij alleen met de twaalf overblijft, een kleine groep, doet Hij geen verwoede poging om ten minste dat groepje bij zich te houden. Integendeel, Hij laat hun de vrijheid om te vertrekken. Een geloof zonder persoonlijke keuze is geen geloof meer.

Petrus spreekt dan in naam van de twaalf een prachtig gebed uit. Hij belijdt hun geloof in wie Jezus werkelijk is en ze geven zich aan Jezus over.

## Het Woord in mijn leven

Hoe diep is mijn geloofskeuze? Zie ik mijn geloof als mijn prestatie of eerder als gave van God? Richt ik mijn aandacht vooral op wie niet (meer) in Jezus geloven of vooral op Jezus Christus? Zeg ik voldoende aan Jezus wie Hij is? Geef ik mij volledig aan Hem over, ook als dit veel en zelfs harde eisen stelt?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
ik wil tot U bidden  
met de woorden van Petrus:  
'U spreekt woorden  
die eeuwig leven geven  
en ik geloof en weet  
dat U de Heilige van God bent.'  
Ik verdiep mijn geloof in U,  
maar help mij:  
in mijn hart leeft ook ongelooft.  
Geef mij elf anderen,  
met wie ik mijn geloof in U  
kan delen. Amen.

© Eric Haelvoet 2012