



## Bezinning 111: Jezus zendt de twaalf

15° zondag B-jaar: Marcus 6:7-13

### Het Woord

Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. 'Maar', zei Hij, 'trek geen extra kleren aan.' En ook zei Hij: 'Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.' Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

In het Marcusevangelie zien we zowat zes stappen in de weg, die Jezus' volgelingen afleggen, eer ze ten volle apostel zijn. Eerst worden ze geroepen om Jezus te volgen (1:16-20). Dan kiest Jezus de twaalf 'om bij Hem te zijn' (3:13-19). In dit verhaal zendt Jezus de twaalf. Pas daarna krijgen ze de titel 'apostel' (6:30). De grote en diepgaande vorming krijgen ze in het middenstuk van Marcus' evangelie (8:27-10:45). Maar ze zullen Jezus pas echt kunnen verkondigen als ze Hem helemaal kennen: na zijn lijden, dood en verrijzenis.

Ze worden op weg gezet als armen. Als de voorkeursdoelgroep de armen zijn, dan ga je zelf als arme. Maar wel gaan ze op weg voor een lange reis: ze nemen een staf en schoeisel mee.

Ze moeten de vrijheid van de mensen respecteren: Jezus' boodschap leg je niet met geweld op. Als je mikt op de vrijheid van de mensen, moet je hun vrijheid juist versterken. En als men niet naar je luistert, moet je er weggaan, en er werkelijk weggaan door hen los te laten.

De boodschap heeft een vervelend aspect: wie hoort graag dat hij zich moet bekeren? Dit woord gaat gepaard met daden: het kwade wordt verdreven en zieken worden genezen. Jezus' boodschap richt zich nogmaals naar de zwaksten. Ja, het gebaar met de olie vormt een goede basis voor het latere sacrament van de zieken (zie Jakobus 5:14-15).

## Het Woord in mijn leven

In welk van de zes stadia zit ik? Heb ik de moed mensen op te roepen tot bekering omwille van het Rijk Gods? Heb ik concreet aandacht voor de armen en de zieken? Wat is de 'olie' die ik gebruik om naar zieken te gaan?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
we mogen bij U zijn, altijd weer.  
Want Gij blijft ons nabij,  
waar we ook gaan  
om Uw Rijk te verkondigen.  
Gij laat ons delen in Uw macht:  
wat een vertrouwen!  
Geef dat we die macht gebruiken  
om mensen liefdevol te dienen  
en hun vrijheid te laten groeien.  
Laat ons vooral op weg gaan  
als armen naar de armen  
en naar zieken om hen te sterken  
in Uw naam. Amen.

© Eric Haelvoet 2012