



Bezinning 78: Nieuwe wijn in nieuwe zakken

8° zondag B-jaar: Marcus 2:18-22

Het Woord

De leerlingen van Johannes en de farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe, die Hem vroegen: 'Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de farizeeën wel, maar Uw leerlingen niet?' Jezus antwoordde: 'Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De vier evangelisten zeggen ons wie Jezus in het licht van het Eerste Testament is. Ook hier is dat het geval. In het Eerste Testament is God de bruidegom en Israël is de bruid. Maar het echte bruiloftsfeest zal pas op het einde van de tijd gevierd worden. Want de bruid gedraagt zich niet conform haar status. Welnu, met Jezus is die eindtijd gekomen en dus moet er een groot bruilofsfeest zijn. In Jesaja 25:6-9 is er sprake van een feestmaal met uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Er kan dus niet gevast worden.

Marcus beklemtoont tegelijkertijd de breuk tussen het Eerste Testament en Jezus. Met Jezus is iets totaal nieuws gekomen. Het Rijk van God is er nu en wel in Jezus van Nazaret. Daarom kunnen zijn leerlingen niet vasten. Niet het vasten zelf wordt afgekeurd, integendeel, het wordt bevestigd. Als Jezus gedood zal zijn, dan zullen de leerlingen vasten. Maar niet zolang de bruidegom bij hen is.

In wezen zegt Jezus dat Hij God is, de bruidegom uit het Eerste Testament. En dat er dus feest moet zijn, groot feest.

Het Woord in mijn leven

Leeft in mij de grote vreugde omdat Jezus als de bruidegom bij ons is? Wat bedreigt die vreugde? Straal ik die vreugde naar anderen uit?

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

Bidden met het Woord

Heer God,
ik dank U
omdat Gij Jezus gezonden hebt,
de grote bruidegom,
die voor ons een feest heeft bereid.
Wij mogen genieten, volop genieten
van Uw allerbeste gaven.
De grootste gave is
dat Gij in Jezus de dood overwonnen hebt,
maar ook het kwaad, de zonde.
Vervul mij met Uw grote vreugde,
zodat ik ze kan doorgeven aan velen. Amen.

© Eric Haelvoet 2012