



1

# 200 voor 200

*Om en rond 16 augustus 2015 heeft Bartimeus de actie 200 voor 200 gelanceerd. Iedereen kon naar aanleiding van de 200<sup>e</sup> verjaardag van Don Bosco, een digitaal kaarsje branden met een gebedsintenties, voorbede, wens ... (<http://www.bartimeus.be/kapel/digitale-intenties>). Hieronder vind je de 60 teksten. Ze zijn vrij te gebruiken. Hartelijke dank aan iedereen die meedeed aan deze actie. Je kan op elk moment zo'n kaarsje met intentie laten branden.*

*Ik heb ervoor gekozen geen namen op de website te publiceren o.w.v. de wet op de privacy.*

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe  
0476 085 744 [www.bartimeus.be](http://www.bartimeus.be) [bartimeus@donbosco.be](mailto:bartimeus@donbosco.be)



1

Heilige Don Bosco,  
u hebt uw leven gegeven voor jonge mensen,  
vooral de straatjongens.  
Op jouw 200<sup>e</sup> verjaardag bid ik u voor alle jongeren.  
Mogen ze God leren kennen  
en zijn immense liefde en barmhartigheid.  
Mogen alle jongeren de roeping ontdekken  
die God voor hen klaar had toen Hij hen liet ontstaan  
in de schoot van hun moeder. Amen.

2

Dat de godsverbondenheid van Don Bosco  
zich nog dieper mag wortelen in mijn leven  
en in het leven van zovele anderen  
onder de hoede van Maria.

3

Ik bid u heel in het bijzonder  
voor Jacky Van Dijck en Louis Denekens.  
Het zijn twee salesianen die op hun wijze  
zich totaal toewijden aan U, God.  
Moge hun gebed tot U, God, gehoor vinden bij U.  
Dit vraag ik op voorspraak van Maria en Don Bosco.

4

Voor Jacky Van Dijck,  
dat hij zich gesterkt mag voelen  
door de vele mensen die hem steunen  
en aan hem denken  
in deze moeilijke periode van zijn leven.  
En voor mijn man,  
dat hij de kankerperiode eindelijk achter zich kan laten.  
Voor echte vriendschap en genegenheid  
onder de mensen,  
want die is er nodig  
om zich gesteund te voelen als het moeilijk gaat.  
Don Bosco, blijf de rode draad in ons leven.

2

Jan Bosco, 200 jaar geleden ben jij geboren in Becchi.  
 Je hebt je totaal gegeven voor de jeugd van Turijn.  
 Geen eenvoudige opdracht.  
 Toch ben je blijven doorzetten.  
 Vandaag, 200 jaar later, ben je wereldwijd gekend.  
 Toch hebben vele jongeren vandaag nood  
 aan een vader zoals jij, Jan Bosco.  
 Daarom wil ik deze dagen bidden  
 voor de vele vluchtelingen vanuit Afrika,  
 jonge mensen op zoek naar wat vriendschap,  
 liefde, begrip en hoop.  
 Maar ook voor de vele straatkinderen,  
 waar ook ter wereld.  
 Al deze kinderen hebben recht op warmte,  
 genegenheid en een dak boven hun hoofd.  
 Don Bosco, maak ons duidelijk  
 dat er nog zoveel nood is in onze wereld.  
 En dat vele jonge mensen moge opstaan  
 om in uw voetspoor te gaan,  
 om jongeren nabij te zijn.  
 Goede God, zegen de congregatie  
 van de salesianen, zusters,  
 vrijwilligsters van Don Bosco  
 en de vele leken die zich inzetten  
 voor de werken van Don Bosco.

Voor de salesianen van Don Bosco:  
 opdat zij ook de volgende 200 jaar  
 hun dienstwerk mogen verderzetten  
 in de geest van hun stichter.  
 Voor de jongeren:  
 opdat zij door het werk van de Jeugddienst Don Bosco,  
 de scholen en opvanghuizen  
 op het spoor komen van Jezus Christus  
 en daarvan willen getuigen in de wereld.  
 Voor de slachtoffers van oorlog en geweld,  
 in het bijzonder de salesiaanse gemeenschap in Aleppo (Syrië),  
 dat zij kracht en troost vinden,  
 en solidariteit bij de internationale gemeenschap.  
 Dat vijanden bondgenoten zouden worden  
 en dat God hen moge beschermen.

7

Om vrede in de wereld  
voor de jongeren en hun ouders.

8

Voor de roepingen:  
opdat zij zouden beantwoorden aan Gods stem.

9

Don Bosco is:  
hart hebben voor jongeren,  
het speelse behouden,  
tussen hen staan en hoop en perspectief bieden.  
Hij zette alles op alles om dat te doen  
waarin hij geloofde:  
jonge mensen kansen bieden  
om tot hun recht te komen.  
Vandaag plukken wij nog de vruchten  
van zijn stimulerende visie  
op omgaan met jeugd en jongeren.

10

Don Bosco, geef ons vrouwen  
die mee in ons spoor gaan ...  
Samen met jou en Maria Mazzarello  
is het de moeite waard om ervoor te gaan.

11

Een kaarsje als teken van onze verbondenheid  
met onze goede vriend Jacky.  
Goede God, Vader van ons allen,  
wees Jacky nabij met Uw oneindige Liefde.  
Amen.

4

12

Zeker in deze tijden,  
waarin kinderen in de westerse consumptiemaatschappij  
worden meegezogen in de begoocheling van het materiële,  
kinderen in het Midden-Oosten worden geconfronteerd  
met geweld, discriminatie, oorlog, dood,  
en zoveel kinderen ter wereld op de vlucht zijn,  
hebben wij nood aan de stem van Don Bosco,  
die vertaalt hoezeer God ons liefheeft,  
enkel Liefde kan zijn,  
en in elk kind de toekomst van zijn Liefde ziet.  
Mogen wij, naar het voorbeeld van Christus,  
over onze kinderen waken,  
hen koesteren en hun blijvend meegeven  
dat zij zich door alle stormen van het leven heen  
gedragen mogen weten door Gods eindeloze Liefde,  
als diepe grond van het bestaan.  
Mogen wij als christenen daarin een voorbeeld zijn.

13

Laten we bidden voor elkaar  
en elkaar vertrouwen geven  
in de kracht in het geloof  
en voor heel de gemeenschap van Taizé  
en van Don Bosco.

14

Laten we bidden  
met de 200<sup>e</sup> verjaardag van Don Bosco,  
dat de visie en spirit van Don Bosco  
verder wordt doorgegeven en wordt voorgeleefd  
zodat de volgende generaties kinderen en jongeren  
kunnen opgroeien in een liefdevolle omgeving,  
met respect voor ieders eigenheid.  
Goede Vader, blij mensen inspireren en steunen,  
die kiezen zich in te zetten  
voor de kwetsbare kinderen en jongeren.  
Blijf ieder van ons oproepen  
om mee te bouwen aan Uw droom,  
namelijk een wereld van liefde, vrede  
en respect voor elke mens op aarde. Amen.

5

15

Mijn gedachten gaan naar kinderen  
die de geborgenheid niet kennen van een warm nest,  
moeten bedelen om aandacht,  
die voor zichzelf moeten zorgen,  
het vertrouwen in de volwassenen verloren hebben.  
Dat ze mensen als Don Bosco ontmoeten.

16

Lieve Heer, Vader en Herder  
van onze opgroeiende jeugd.  
Wees aanwezig bij alle opvoeders en begeleiders  
zodat zij zich naar het grote voorbeeld van Don Bosco  
ten volle kunnen geven in dienst van onze jonge mensen  
en zo hun positieve ontwikkeling stimuleren.  
Dank U, Heer.

17

Heer, maak dat wij ons door Don Bosco laten inspireren  
om meer begrip en inzet te betonen  
voor onze medemensen.  
Zowel in de familiale en lokale sfeer,  
als in de relaties tussen de landen en volkeren.  
Zo realiseren wij dan ooit eens Uw droom  
van een conflictloze wereld  
waarin al Uw mensen in vrede en liefde leven.

18

Heer, Jij bezielde Don Bosco  
zodat hij met een warm hart  
de straatjongens van Turijn nabij kon zijn  
en hun eigenwaarde en zelfvertrouwen gaf.  
Laten we naar het voorbeeld van Don Bosco  
en met de hulp van Uw Heilige Geest  
jongeren nabij zijn  
– ook hen die minder kansen krijgen –  
zodat ze allen kunnen uitgroeien  
tot mooie mensen, tot kinderen van U, onze God.

6

19

Lieve Heer,  
ik wil U bedanken voor de kracht van de engelen  
en U vragen of mijn dierbaren en ik  
de kracht van de engelen mogen blijven ontvangen.  
Heel veel dank!

20

Dank voor onze grote stichter Don Bosco  
en dank aan iedereen die deel uitmaakt  
van deze grote beweging.  
Ik bid bijzonder opdat er jonge mensen mogen zijn  
die het de moeite vinden hun leven te geven  
in dienst van jongeren.

21

Ik wil bidden om een kans  
in een warme en waardige zorg  
voor m'n beide bejaarde tantes.

22

Om kracht voor vele zorgen van medemensen.

23

Een speciaal gebed voor Jacky Van Dijck.  
De eucharistie vanmorgen  
heeft hij een 'verrijzenisviering' genoemd.  
Een gebed om te danken voor al wat hij was en deed.  
Door zijn rustige, eenvoudige maar sterke aanwezigheid  
was hij een man van verrijzenis.  
Een gebed om te vragen  
dat hij bij ons zou blijven  
in onze dagelijkse beslommingen,  
ons inspireren om de voetsporen van Don Bosco te volgen, zoals hij die hij ons getoond heeft.

7

24

Heer, ik bid U voor de leerkrachten  
die het komend schooljaar voorbereiden:  
dat zij allen hun taak ter harte mogen nemen,  
met de liefde, hartelijkheid en redelijkheid  
die Don Bosco zo kenmerkte.  
Dat Don Bosco hen mag (blijven) inspireren  
om uit elk kind, elke jongere naar boven te halen  
wat U in hen hebt gelegd.

25

Heer, dat de zaadkorrels  
die U diep in ons zaait,  
vruchten mogen dragen  
dankzij de zorg van al wie mee stapt met jongeren  
met een overmaat aan liefde  
en een onpeilbaar vertrouwen  
dat Gij het zijt die in ons Uw werk verricht.

26

Heer, ik bid U om meer geloof, hoop en liefde,  
en nieuwe roepingen van mensen  
die dit intens willen beleven.

27

Ik wil bidden voor onze gemeenschap.  
Dat wij zoals Don Bosco  
veel van de Heer en elkaar mogen houden,  
dat onze aanwezigheid in de parochie  
een teken mag zijn van inzet en gegevenheid voor velen,  
vooral aan de meest kwetsbare mensen.  
Heer, stuur ons ook enthousiaste roepingen,  
die Don Bosco's geest blijven uitdragen.

28

Alix, bedankt voor jouw engagement en bezieling!

29

De openheid van jonge kinderen  
kan een voorbeeld zijn voor volwassenen.  
Dank dat ik met jonge kinderen mag en kan werken.

8



30

Heer, dat Uw Geest ons mag blijven bezielen  
om steeds meer zekerheden los te durven laten,  
om ons volledig in te zetten voor U.  
Om de schat in elke mens, hoe klein ook,  
te herontdekken en naar boven te laten komen.  
Dank voor het prachtige voorbeeld van Don Bosco.

31

Ik bid om voorspraak bij de heilige Don Bosco  
voor twee neven die het moeilijk hebben  
en hun weg niet vinden in het leven.  
Dat zij terug op het goede pad geraken  
en gelukkig door het leven mogen gaan.

32

Een bede voor groei in de diepte  
in de salesiaanse spiritualiteit.

33

Don Bosco, grote heilige van de jeugd,  
wees vooral aanwezig bij de jonge mensen  
die lijden en de hoop in een goed leven verloren zijn.

34

Voor de leiders, de hoofdmoni's,  
de moni's en de kinderen  
van het speelplein 2015 Oud-Heverlee.

35

Heer onze God,  
op voorspraak van Maria hulp van de christenen  
bidden we voor het nieuwe novitiaatsjaar  
van AFC (Congo) in Chemchem.  
Begeleid hen.

36

Voor verbetering van mijn gezondheid.  
Dank u, Don Bosco, om dit ter harte te nemen.

9

37

Opdat Don Bosco ons zou blijven zegenen.  
Opdat wij naar zijn voorbeeld inspiratie zouden vinden  
om ons optimaal in te zetten  
om de blijde boodschap te verkondigen.

38

Don Bosco, inspireer uw volgelingen in Vlaanderen,  
dat zij goede wegen blijven gaan  
en trouw blijven aan hun identiteit.

39

Don Bosco, wees gij het inspirerende voorbeeld  
voor alle opvoeders,  
dat ze hun liefde voelbaar maken.

40

Don Bosco,  
dat ik op een salesiaanse wijze  
moge ingeschakeld worden in deze BEN-provincie.

10

41

Don Bosco, wees voor de twee broers  
die elkaar al jaren niet meer willen aanspreken,  
de drijfveer om een inspanning in gang te zetten  
naar elkaar toe,  
opdat ze beiden gelukkig en vol blijdschap  
door het leven mogen gaan!  
Vraag de steun aan Maria, Hulp.  
Met mijn allergrootste dank !

42

Voor een vijftigtal salesiaanse priesterstudenten  
die hun nieuw studiejaar gaan aanvatten,  
dat Don Bosco hen salesiaans  
en apostolisch moge bezielen  
en hen helpe het jaar te doorlopen  
in liefde en blijdschap.

43

Opdat Don Bosco verdere verdieping zou brengen  
voor de jonge salesianen hier in Japan  
en op Oost-Timor.

44

Voor kinderen en jonge mensen die psychisch lijden:  
om veel begrip en ondersteuning.

45

Voor de Salesiaanse Beweging  
in Nederland en Vlaanderen.  
Voor alle mensen die met Don Bosco verbonden zijn.

46

Voor onze school:  
Don Bosco, zorg voor hen  
die de leiding en verantwoordelijkheid hebben.  
Wees hun inspiratie.

47

Voor de zielenrust van Jacky.

48

Voor jongeren die het moeilijk hebben:  
dat ze geïnspireerd door het voorbeeld van Don Bosco het leven aandurven  
en beseffen dat geluk erin bestaat  
anderen gelukkig te maken.

49

Om vrede in de wereld:  
opdat jonge mensen vrij hun toekomst mogen uitbouwen  
op de plaats die voor hen wortels draagt.

50

Voor alle studenten die nu met herexamens bezig zijn.  
Dat zij verder de moed en de energie vinden  
om door te doen.  
Dat ze blijven geloven in hun keuze.  
Dank.

11

51

Voor een inspirerend bezoek  
van onze delegaat voor de missie,  
die vandaag aankomt in Venezuela  
en morgen doorreist naar de Amazonas  
voor een kort verblijf:  
vooral met het oog op de opvolging  
van de bisschop die op rust gaat  
vanwege zijn canonieke leeftijd.

52

Pour les 16 novices salésiens de l'AGL  
(Afrique des Grands Lacs:  
Rwanda, Burundi, Oeganda)  
qui viennent de commencer leur noviciat  
en cette année jubilaire du Bicentenaire:  
qu'ils se préparent à devenir de saints salésiens  
et de vrais missionnaires des jeunes.

53

Ik bid dat het initiatief van de externe salesianen  
mag groeien.  
Dat het teken kan zijn  
van de vitaliteit van het charisma van Don Bosco,  
ook na 200 jaar.  
Het was een droom van hem dit te realiseren.  
Moge hij gids en tochtgenoot zijn om het waar te maken.  
Ik bid dat gemeenschappen  
zich zonder angst en (voor)oordelen durven openstellen  
en kansen geven aan de mensen  
die zich willen voorbereiden op  
en ingroeien in deze roeping.

12

54

God en Vader,  
na de viering van de 200ste verjaardag van Don Bosco  
en in de opstart van het nieuwe schooljaar  
bidden we om Uw liefdevolle en zorgzame aanwezigheid  
bij allen die opnieuw een jaar op weg gaan  
met kinderen en jongeren.  
Dat ze vanuit het geloof in de verrijzenis van de Christus  
telkens opnieuw jonge mensen kansen mogen geven.  
Dat ze telkens opnieuw Gods zorgzame liefde  
concreet handen en voeten mogen geven  
in hun omgang met kinderen en jongeren.  
God, Vader, Zoon en heilige Geest,  
beziel ons met de Geest die de Christus  
en Don Bosco bezielde.  
En help ons zo blijvend zorg te dragen voor mensen,  
vooral voor hen die arm en zorgbehoevend zijn.  
We vragen het U op voorspraak  
van de Christus en van Don Bosco,  
voor vandaag en voor alle dagen van ons leven. Amen.

55

We vragen om een goede afloop  
van de operatie op 2 september  
en sterkte bij de eventuele verdere medische behandeling  
van onze zoon en broer Bram.  
Dat hij veel moed mag opbrengen  
voor de weg die hij samen met Annelore  
en hun beide kindjes te gaan heeft.

56

Geef dat gerechtigheid en rechtvaardigheid  
mag geschieden in de rechtszaak tegen de werkgever  
en dat ik een nieuw contract krijg  
en het verder goed kan doen.

57

Voor de medewerkers  
van Don Bosco Vorming en Animatie.  
Mogen ze 'Don Bosco' actualiseren,  
trouw aan het evangelie  
en trouw aan Don Bosco.

13

58

Don Bosco,  
Geef ons vele nieuwe roepingen.

59

Voor alle kinderen en jongeren.  
Dank voor alles wat tijdens het jubeljaar DB200  
in Nederland en Vlaanderen is gebeurd.  
Het was zeer goed!

60

Don Bosco,  
altijd opnieuw geeft God ons mensen  
die uw charisma opnemen.  
Ook jonge mensen zijn enthousiast  
en zetten hun schouders onder uw groots project.  
We danken u voor uw leven  
van grote gegevenheid en grote zorgen  
voor kinderen, jongeren en volwassenen.  
Blijf allen zegenen, wereldwijd,  
want de nood is groot. Amen.

14