



1

## 100 voor 100

*Om en rond 12 mei 2015 heeft Bartimeus de actie 100 voor 100 gelanceerd. Iedereen kon naar aanleiding van de 100<sup>e</sup> verjaardag van broeder Roger Schutz, stichter en eerste prior van de oecumenische gemeenschap van Taizé, een intentie bij een digitaal kaarsje branden (<http://www.bartimeus.be/kapel/digitale-intenties>). Hieronder vind je de 100 intenties, gebeden, wensen ... Ze zijn vrij te gebruiken. Hartelijke dank aan iedereen die meedeed aan deze actie.*

*Ik heb ervoor gekozen geen namen op de website te publiceren o.w.v. de wet op de privacy.*

1

God, dank U voor broeder Roger van Taizé.  
Dank U voor alles  
wat U door de broeders van Taizé hebt  
gedaan.  
Wees bij de jongeren die U zoeken.  
Laat U door hen vinden.  
Laat iedere jongere zijn roeping ontdekken,  
die unieke droom die U met hen had  
vanaf hun wonderlijk ontstaan  
in de schoot van hun moeder. Amen.

2

Moge de spiritualiteit van frère Roger  
zijn verdere weg vinden  
bij talloze jongeren en jongvolwassenen ...  
Mogen de godsdiensten toenadering vinden  
tot 'eenheid' en verzoening,  
vertrouwen en vrede.

3

God is liefde en diep vertrouwen.  
Mag God op mijn weg  
elke dag met me meegaan.  
Dank je dat ik dit in Taizé nog altijd mag  
belevén.

4

Voor de Kerk, dat ze steeds meer mag streven  
naar werkelijke eenheid,  
in de Geest van Jezus Christus  
en in de geest van frère Roger  
die er zijn levenswerk heeft van gemaakt.

5

Voor de heilige-Geestkapel te Harent.

6

Voor Frère Roger,  
die dinsdag 100 jaar zou geworden zijn.

7

Graag wil ik dit kaarsje branden  
voor broeder Roger, een fantastische man ...  
Maar ook voor alle mensen  
die het moeilijk hebben.

8

Dank U, Heer, voor zoveel liefde  
die Ge ons geeft.  
Geef me de kracht  
me er helemaal door te laten vervullen  
en ze door te geven.  
Dank U, liefdevolle Vader.

9

Moge het sprankeltje hoop  
nieuw onverwoestbaar licht worden.

10

Voor al de vruchtbare gebedsvieringen in de  
kapel, waarin we vooral veel rust vinden.

11

Ik wil intens bidden  
voor het welzijn van onze school.  
Dat de liefde voor de jongeren  
er mag toenemen,  
leerkrachten zich van ganser harte blijven  
inzetten,  
om liefde voor elke toevertrouwde jongere,  
dat ze zich er 'welkom' mogen voelen.  
Dat dat een gelukkige  
en weldoende realiteit mag worden.

12

Maak het hart van vele jongeren ontvankelijk  
voor uw boodschap  
van liefde en barmhartigheid, o God.  
Leer hen verwijlen bij U.

13

Graag wil ik een kaarsje branden  
voor alle mensen die in donkere tijden zitten.  
Laat dit kaarsje samen met de gebeden van  
iedereen licht geven in deze tijden.

14

Vandaag een kaarsje voor frère Roger  
wiens 100ste verjaardag we vieren.  
Voor heel velen  
was en is zijn geestkracht en levensdynamiek  
een bron van hoop en vertrouwen,  
van evangelische gedrevenheid en  
daadkracht.  
Dank je wel, God, voor zijn leven.  
Moge zijn diepe verbondenheid  
met U, de levende God die ons steeds nabij  
zijt,  
jonge mensen blijven roepen en oproepen  
om te getuigen van vrede, vreugde en hoop  
in deze vaak hectische wereld.  
Heilige Geest, wees Gij ook aanwezig

2

in iedere broeder  
die deel uitmaakt van deze gemeenschap.  
Mogen zij de bezieling van frère Roger  
verder uitdragen.  
Laat Gij hun kracht zijn  
in hun leven als broeder van deze  
gemeenschap.

15

Voor hen die zich geweldloos inzetten  
voor vrede en verzoening.

16

Goede God,  
op de 100<sup>e</sup> verjaardag van broeder Roger  
danken we U voor deze uitzonderlijke man.  
Dank om hem met Uw Geest te vervullen,  
hem te leiden en te inspireren  
tot een heerlijk leven.  
Dank voor de honderd broeders van Taizé  
en alles wat U door hen bewerkt.  
Zegen hen overvloedig met Uw goede gaven.  
Zegen alle jongeren die naar Taizé gaan  
om U te vinden, goede God.  
Breng hen tot een leven van liefde.  
Laat hen de roeping ontdekken  
die Gij al klaar had toen U hen tot leven riep  
in de schoot van hun moeder.  
En toon ook mij  
hoe ik in mijn leven kan realiseren  
wat in Taizé belangrijk is. Amen.

17

Om vrede in ons eigen hart,  
om vrede in onze relaties,  
om vrede in ons gezin,  
om vrede in onze Kerk,  
om vrede in onze wereld.  
Dat de woorden en het leven van Frère Roger  
een blijvende inspiratiebron mogen zijn:  
biddend, dienend, eenvoudig en sober.

18

Een kaarsje met een gouden randje  
voor de 100ste verjaardag van broeder Roger.  
Dank U, Heer, voor wie hij mocht zijn en nog  
is, voor zijn gemeenschap,  
voor zovelen die hij dank zij zijn bezieling  
en uitstraling dichterbij U brengt,  
voor jongeren over heel de wereld.  
Mogen onze jonge mensen  
de weg naar Taizé en naar U blijven vinden  
om zo hun leven  
een diepere gelovige dimensie te geven.  
Dat de Geest ons mag blijven bezielen.

19

Uit dankbaarheid voor het leven van frère  
Roger.

20

Dank, Heer, dat ik door U  
broeder Roger Taizé heb leren kennen.

21

Een kaarsje speciaal voor broeder Roger.  
Hij betekende veel  
voor de mensen van de gemeenschap  
waarin hij leefde.  
Laten we dan ook bidden voor zijn  
gemeenschap en iedereen die in Taizé komt.  
Dat het leven van broeder Roger  
een blijvende inspiratiebron mag zijn voor  
velen.

22

Een kaarsje voor de intenties van onze  
gemeenschap en die broeder Roger,  
vanuit Gods Hart waarin hij geborgen is,  
goed kent.

3

23

Voor alle mensen  
die zich vanuit hun geloof inzetten  
en zo bijdragen aan de komst van Gods rijk.  
Dat zij de verbondenheid met de wijnstok,  
Christus, mogen bewaren  
en vanuit die verbondenheid  
mensen met elkaar verbinden.  
Dat de Geest ons mag bezielen  
om met veel geloof, hoop en liefde te leven  
in het voetspoor van Jezus de Christus,  
naar het voorbeeld van Franciscus van Sales,  
Don Bosco en frère Roger.

24

Niemand heeft grotere liefde  
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.  
Bekom ons een liefde gelijkvormig aan die van  
U, Heer Jezus.

25

Een kaarsje ter gedachtenis voor br. Roger ...  
Dat het vuur  
waarmee hij zich inzette voor anderen,  
waarmee hij vertelde over Gods liefde,  
waarmee hij zoveel jongeren inspireerde,  
voor eeuwig mag blijven branden  
in de harten van steeds meer godzoekers.  
Dank voor alles  
wat deze man opgestart heeft.

26

Voor de gesinistreerden van Nepal.

27

Voor broeder Roger,  
wiens leven een parabel van verzoening is.

28

Frère Roger,  
precies vandaag vertrouw ik U de zusters van  
Don Bosco in Vlaanderen toe.  
Ik bid om kracht en wijsheid  
om de toekomst tegemoet te gaan.

29

Zo maar, uit dankbaarheid.

30

Bedankt, Fr. Roger, voor het stichten  
van deze bijzondere gemeenschap.

31

Voor zovele zoekende jongeren,  
dat ze hun weg mogen vinden  
en onderweg in anderen zoals Fr. Roger  
Jou mogen ontmoeten en ervaren.

32

Ter gelegenheid  
van deze bijzondere verjaardag van Frère  
Roger, man van God, man van vrede  
en verzoening onder de mensen,  
allen kinderen van God zonder onderscheid,  
wil ik graag een kaarsje laten branden  
voor vrede in Burundi  
in deze tijd en in de nabije toekomst.

33

Seigneur, je Te confie frère Roger  
et la communauté qu'il a créée.  
Donne-leur Ta force et ton Esprit  
dans leur mission auprès des jeunes.  
Fasse qu'ils puissent continuer  
à être des pierres d'angles  
pour les nombreux jeunes qui les visitent.

4

34

Dank, God van Leven,  
dat Jij doorheen goede ouders  
aan 'broeder Roger'  
de gave van het leven schonk.  
Dank aan Broeder Roger  
die Gods roepstem volgde en medebroeders  
in gemeenschap rond zich verzamelde.  
De Taizé-gemeenschap schonk uitstraling  
over de wereld heen.  
Vele mensen vonden vrede en vreugde  
in het gastvrij onthaal op de heuvel  
en bij de ontmoetingen in gebed en gezang,  
getuigend delen en schroomvol luisteren.  
Mag er een kaarsje branden  
om Gods zegen te vragen over allen  
die frère Roger kennen en beminnen  
en rekenen op zijn voorspraak van bij onze  
God. Zegen ook Eric Haelvoet, salesiaan,  
die jongeren naar Taizé vergezelt  
en bij hen aanwezig blijft.

35

Vredelievende mensen  
worden fysiek of moreel vermoord ...  
Heer, sta hen bij.

36

Graag ontsteek ik dit kaarsje  
uit dankbaarheid voor mijn vader.  
Vandaag is het zijn feestdag.  
Hij is nu 10 jaar overleden.  
Mogen hij en mama  
door de voorspraak van Frère Roger  
en onze hemelse Moeder  
opgenomen worden in de hemelse glorie.  
Wij zijn in gebed verenigd.  
Vanwege zijn kinderen.

37

Dank voor deze broeder Roger  
die zoveel goed heeft gedaan.  
Mogen vele jongeren  
hem in dit spoor blijven volgen.

38

Voor de vrede in de wereld  
en in het hart van iedere mens.  
Moge de Liefde zegevieren,  
het geloof groeien en open bloeien  
in 't hart van iedere jongere.  
Dank, broeder Roger,  
voor jouw leven, gegeven tot het uiterste toe.

39

Pace e bene!

'Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.'  
Merci, Seigneur, pour la vie de Frère Roger  
qui a vécu, le coeur habité d'amour et de paix,  
en toute simplicité.  
Puissions-nous accueillir  
ce même amour et cette même paix  
et en rayonner là où nous sommes  
(dans notre famille, dans notre travail ...).

40

In grote dankbaarheid  
voor het inspirerende leven van broeder  
Roger. Dat veel jongeren in zijn voetspoor  
de weg naar Jezus mogen vinden.

41

Voor een jong echtpaar in huwelijks crisis.

42

Om hoop en geloof  
in de mogelijkheden van jongeren.  
Om ruimte om hun talenten te ontwikkelen.  
Voor jonge gezinnen,  
dat ze de kracht mogen hebben  
om te blijven communiceren.  
Voor leerkrachten, jongerenbegeleiders  
en allen die met jongeren op weg gaan,  
dat ze zelf ook voldoende naar de bron gaan  
om zo op een krachtige en liefdevolle manier  
hun taak te kunnen vervullen.  
Voor volwassenen  
die graag moeder of vader willen zijn,

5

maar voor wie deze droom  
nog geen werkelijkheid is geworden.  
'Jésus, le Christ, lumière intérieure,  
ne laisse pas mes ténèbres me parler,  
Jésus, le Christ, lumière intérieure,  
donne moi d'accueillir ton amour.'

43

Dankbaar voor broeder Roger,  
en om samen meer zorg te kunnen dragen  
voor jongeren,  
opdat Jezus' boodschap mag groeien  
in het hart van velen.

44

Nous Te rendons grâce  
pour la bonté dont rayonnait frère Roger.  
Seigneur, nous Te confions  
les couples qui se préparent au mariage.  
Nous Te confions notre couple.  
Frère Roger, intercède pour nous,  
que nous vivions aussi la paix du cœur.  
Jésus, nous Te prions  
pour que l'amour soit le plus fort.  
Tu connais nos cœurs, nos faiblesses,  
nos démons intérieurs.  
Allume le feu qui ne s'éteint jamais ...

45

Graag een gebed  
voor alle mensen zonder papieren  
en vluchtelingen in de Middellandse Zee.  
Een gebed voor een stabiele relatie.  
Een gebed voor alle jongeren  
en begeleiders van de Don Boscogroep  
en de politici die ons de mogelijkheid geven  
om verder te werken.  
Dat ze dit gewetensvol doen.  
Voor allen die rekenen op ons gebed.

46

Uit dankbaarheid wil ik een kaarsje branden  
voor broeder Roger, stichter en bezieler  
van de Taizé-gemeenschap.  
Moge zijn geest  
de broeders van Taizé blijven inspireren  
om op hun authentieke manier,  
hun geloof voor te leven  
en te delen met de duizenden jongeren  
die elk jaar naar Taizé komen.  
Goede Vader,  
blijf ieder van ons bezielen  
om te leven vanuit Jezus' boodschap,  
om zo Uw Droom voor elke mens  
meer te laten groeien in de wereld van  
vandaag.

47

Om nieuwe roepingen in de congregatie.

48

Om vrede, gerechtigheid  
en heelheid van de schepping!

49

Uit dankbaarheid  
en voor de slachtoffers van de aardbeving  
in Nepal en omliggende landen  
die vandaag opnieuw getroffen zijn.

50

Heer, geef ons Uw vrede.  
Geef Uw vrede aan alle mensen van goede  
wil. Zorg dat ze hulp geven aan wie hulp nodig  
heeft, in Nepal en overal ter wereld.

51

Om openheid en verdraagzaamheid  
onder de mensen.

6

52

Dank voor de liefde die we krijgen via Taizé.  
Dat wij de liefde van God  
ook kunnen (blijven) delen met anderen.

53

Dankjewel voor het leven  
van broeder Roger van Taizé.  
Laat iedere jongere  
zijn/haar weg in het geloof vinden.

54

God, dank U voor broeder Roger,  
voor wat hij deed om christenen uit de  
verschillende kerken mekaar te laten  
ontmoeten, en hen voor mekaar open te laten  
komen.  
Maak dat we steeds meer eenheid onder  
mekaar vinden in het zoeken naar U,  
en zo echt Uw volk worden,  
zoals Jezus het zo graag voor U wou.

55

Mogen alle kerken zich verzoenen  
tot de ene Kerk van Christus, naar Zijn woord:  
'Mogen allen een zijn  
zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U.'  
Met dank aan broeder Roger  
voor zijn ijveren voor de eenheid!

56

Señor, gracias Te damos por Frère Roger,  
por su respuesta a Tu llamado,  
por Taizé que sigue siendo fuente de amor,  
paz y reconciliación en el mundo.  
Te pedimos que guies a Frère Alois  
y a todos los otros hermanos  
que mantienen viva la comunidad.  
Por los jóvenes y gentes  
de todas las edades que encuentran en Taizé  
el remanso spiritual  
y la fuerza para seguir el camino  
que Tu dejaste trazado.  
Que nuestra vida sea como esta velita

que encendemos hoy:  
portadora de luz, calor y abrigo para los  
que lo necesitan.  
Ayuda a las víctimas de Nepal  
y de los países vecinos  
en estos duros momentos.

57

Dat de jongeren opnieuw  
de weg naar Christus mogen vinden.

58

Naar het voorbeeld van Frère Roger,  
om verbondenheid tussen mensen,  
mensen veraf, katholieken, protestanten,  
christenen, moslims, maar ook mensen  
dichtbij, in onze eigen gemeenschap, mensen  
onderweg, mensen op zoek naar mensen.  
Open onze ogen,  
dat we deze mensen mogen zien.  
Open onze oren,  
opdat wij naar hen mogen luisteren.  
Open ons hart,  
zodat we hen vol Barmhartige Liefde  
nabij mogen zijn.

59

Voor allen die in een schoolbeleid staan,  
broeder Roger,  
bid voor hen om wijsheid  
en onderscheidingsvermogen  
en de kunst om te zorgen  
voor het welzijn van de hele school.  
Dank.

60

Voor de éne christelijke Kerk  
in de Geest van Jezus.

61

Voor mijn zus  
die het de laatste jaren erg moeilijk heeft.  
Dankbaar voor deze 100ste verjaardag  
van Frère Roger.

62

Uit dankbaarheid  
voor het leven van broeder Roger.

63

Je prie pour l'unité des familles  
et pour qu'il y ait une écoute plus grande  
de l'appel de Jésus dans nos coeurs.  
Un appel à l'amour, à la solidarité et au  
pardon.

64

Seigneur, que par l'intercession  
de Ton grand ami Frère Roger,  
mon mari et mon beau-fils  
puissent un jour T'entendre  
et goûter à la Paix sans nom  
que Tu apportes à tous.  
Merci!

65

In verbondenheid met Jezus en alle jongeren  
die bouwen aan een liefdevolle wereld.

66

Voor mijn dochter:  
om kracht en positivisme en geluk.

67

Om nieuwe sterke roepingen  
in onze salesiaanse provincies.

68

Uit dankbaarheid  
voor het leven van broeder Roger.

69

Om meer rechtvaardigheid en vrede  
in de wereld.

70

Om roepingen als Vrijwilligsters van Don  
Bosco.

71

Lasst uns beten damit die Christlichen Kirchen  
endlich den Weg zur Einheit finden  
im Geiste Jesu Christi.

72

Laat ons lang leven in Vrede met iedereen.

73

Dat er meer mensen  
de 'Hemel op aarde' mogen ervaren!

74

Que les 12 novices salésiens  
en formation au Rwanda  
deviennent d'intrépides apôtres des jeunes  
dans une fidélité sans faille à leurs  
engagements.

75

Om vrede en eenheid tussen broers en  
zussen. Om een goede toekomst  
van een gehandicapt meisje.  
Voor onze oude moeder.

76

Dat God aanwezig mag zijn in alle mensen.

77

Heer, laat mensen uw licht doorgeven  
en licht zijn voor elkaar.

8



78

Dat mijn echtgenote  
die onlangs op veel te vroege leeftijd  
overleed, het eeuwige leven bij de Vader  
heeft.

Dat zij over haar gezin waakt  
en dat zij haar dokter vergeeft.

79

Voor alle priesters.

80

Om een vernieuwd geloof voor mijn zus  
die in crisis is.  
Broeder Roger, bid voor haar.

81

Heer, goede Vader,  
laat ook mijn verdriet en pijn  
in vreugde veranderen.  
Geef me de kracht en inspiratie  
het juiste te doen om hiertoe bij te dragen.  
Dank U, Heer.

82

Voor de luxe kerkleiders: dat ze hun paleizen  
voor de vluchtelingen openen.

83

Voor de jongeren in de familie,  
dat ze het geloof zouden bewaren.  
Voor de paters van Helchteren  
dat ze steun zouden ervaren  
bij hun overplaatsing naar een nieuwe thuis.

84

Dat er minder oorlog en meer vrede mag  
komen, zodat die vele mensen  
hun land niet moeten blijven ontvluchten.  
En dat de vrouwen en kinderen  
meer beschermd worden.  
Daarvoor bid ik elke dag.

85

Broeder Roger,  
wees een voorspreker van bij de Heer  
voor de vele zoekende jongeren en  
volwassenen. Dat uw voorbeeld als  
oecumenebelever  
blijvend navolging mag vinden.

86

Heer Jezus, zend mij Uw engel.

87

Voor de eerste communie van Briek en Angel,  
dat ze door het leven mogen gaan  
als blijde kinderen  
en zoals de Goede Herder zorg dragend  
voor de natuur, de dieren, de mensen ...

88

Voor de vrede in de wereld.

89

Maak mij tot een vredevolle mens.

90

Om meer respect voor iedere mens  
en ieder dier!

91

Dat de Geest van Jezus mij zou omvormen.

92

Dat onze kinderen nog veel deugd mogen  
belevan aan de fijne spiritualiteit van Taizé.  
Het is zo'n deugddoend en eigentijds initiatief  
waar we heel dankbaar voor zijn.

9

93

Om kracht en steun als het even moeilijk is  
en we de moed niet hebben  
om door te blijven gaan  
en terug positief te denken en te hopen.

94

Dat de Geest gelovigen uit alle religies  
moge inspireren om ten volle te leven  
voor en met elkaar.

95

Bidden we voor de jongeren en kinderen  
die geen kansen krijgen om te studeren  
omwille van een moeilijke thuissituatie.  
Heer, help hen mensen te vinden  
die hen nabij zijn  
en hen met warme zorg omringen.

96

God, ik wil U danken  
dat Gij Frère Roger hebt geroepen  
en dat ik hem mocht voelen  
in de aanwezigheid van zijn opvolger Frère  
Aloïs. Velen vonden in Frère Roger inspiraties,  
nederigheid, eenvoud, hoop, warmte en  
liefde. Hij schiep in het Bourgondische dorp  
Taizé  
een hemel op aarde voor alle (niet)  
of (anders) gelovigen en zoekenden.  
Frère Aloïs heeft deze eigenschappen  
overgeërfd,  
er zijn persoonlijke touch aan gegeven,  
waardoor Taizé nog jaren kan blijven bestaan.  
God, zegen de broeders die in Taizé verblijven  
maar ook elders in de wereld gevestigd zijn,  
dat zij uit dezelfde bron  
hun en elkaars dorst kunnen lessen  
door te blijven getuigen  
over de Vader, de Zoon, de Heilige Geest  
en de Maagd Maria.  
Frère Roger, zegen Frère Aloïs,  
dat hij blijvende steun kan vinden  
in zijn taak al prior, als vader, inspirator,  
als erfgenaam van u, Frère Roger.

Zegen paus Franciscus,  
dat hij zich gesteund mag voelen  
door zijn eenvoud en nederigheid,  
zijn correctheid, eerlijkheid, barmhartigheid.  
Mogen zijn kwaliteiten een weg blijven  
vormen voor toekomstige kandidaat-priesters.  
Zegen de priesters, paters, broeders en  
zusters en alle helpers  
die blijven getuigen van Uw goedheid, warmte  
en blijven inspireren  
om Uw weg te blijven volgen.  
Zegen het volk, de familie,  
vrienden en kennissen.  
Dat ze openstaan voor nieuwe  
en oude ontmoetingen,  
vergeving kunnen schenken en ontvangen.  
Dat ze de handen reiken  
om een wereld op te bouwen  
waar harmonie en liefde straalt.  
Zegen hen die het moeilijk hebben  
op momenten van hun leven.  
Dat ze nieuwe mogelijkheden krijgen  
aangereikt, liefde ondervinden en warmte  
kunnen ontdekken bij de solidariteit van  
anderen.  
Voor de holebi-gemeenschap.  
Dat ze niet worden onderdrukt,  
gestigmatiseerd, met de vinger gewezen.  
Dat alle (niet) of (anders) gelovigen openstaan  
voor nieuwe leefgemeenschappen  
en begrip kunnen tonen  
en hun oogkleppen wijder worden  
en inzien dat de nieuwe leefgemeenschappen  
ook een kans krijgen om aanvaard te worden.  
Amen.

97

Voor allen die zich laten inspireren  
door het evangelie:  
om vreugde en vrede in hun hart.

98

Vertrouwend op de Heer.

10

99

Ik wil dit kaarsje branden voor mensen  
die het Pinksterlicht nodig hebben in hun  
leven. Dat ze vervuld mogen worden  
van de Heilige Geest.

100

Voor iedereen die heeft meegedaan  
met de actie 100 voor 100.  
Moge de heilige Geest, zo actief in Taizé,  
hen allen en heel hun kennissenkring  
inspireren.

11