



lectio divina



Welke methode gebruikt Bartimeüs?

Er zijn vele lectio divina methodes. Bartimeüs gebruikt de methode van professor Walter Vogels. De deelnemers zetten vier stappen.

Stap 1 lectio: de tekst met aandacht lezen vanuit de vragen: 'Wat staat er werkelijk?', 'Wat staat er niet?', 'Wat is de dynamiek van het verhaal?' 'Hoe speelt de tekst met de tijd en de ruimte?' 'Welke bedoelingen hebben de personages of groepen?' ... Men heeft aandacht voor de grote lijnen en voor de details.

Stap 2 meditatio: men stelt zich de vragen: 'Hoe raakt de tekst mij?', 'Wat doet de tekst met mij?', 'Wat brengt de tekst in mij teweeg?' ...

Stap 3 oratio en contemplatio: men geeft antwoord aan God, Christus, de heilige Geest. De stilte is belangrijk, want God spreekt in de stilte.

Stap 4 actio: men beslist wat men vanuit de drie vorige stappen zal doen. Ieder beslist dat voor zichzelf.

Getuigenis: *'Alhoewel het niet de eerste keer was dat ik met lectio divina kennis maakte, was het voor mij een openbaring. Ik heb de rijke teksten van het evangelie met andere ogen bekeken en met andere gevoelens gevoeld.'* Andere getuigenissen: zie de blog op de site.

En verder

Bartimeüs richt zich tot jongvolwassenen van **17-30 jaar** en bij uitbreiding **tot 45 jaar**.

Vier of vijf mensen volstaan om te starten.

De lectio divina vraagt **tijd**: een tweetal uren. De eerste keer een half uur meer, om de methode aan te leren, tenzij dit opgenomen wordt in een informatiemoment.

Plaats, moment, frequentie... worden met de deelnemers besproken. Bartimeüs is bereid om ter plaatse te komen, om het de deelnemers zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Doelgroep: gewone christenen, catechisten, pastorale werkers, godsdienstleraren (in opleiding), leden van een pastorale of parochiale ploeg, alle mogelijke geïnteresseerden...

Getuigenissen: zie de blog op de website.

Bartimeüs werkt ook **'op maat'** vanuit de vragen van een groep(je). Zie 'aanbod' op de website.

Wat is lectio divina?

Lectio divina is een eeuwenoude methode om op een systematische wijze de Bijbel en in het bijzonder evangelieverhalen te lezen. Centraal staat niet de exegese (al wordt deze wel door de begeleider geïntegreerd) maar de betekenis van het verhaal voor het persoonlijke leven. De deelnemers lezen op een actieve manier de tekst en delen hun reacties met elkaar.

Waarom de lectio divina?

We geloven dat God in de Bijbel tot ons spreekt, in het bijzonder door de evangelies. Jezus is het Woord van God. De Bijbel is een ongelooflijk sterke kracht en inspiratie voor het menselijke leven. De Bijbel kan de mens werkelijk ten goede veranderen. Het vraagt van de mens dat hij ontvankelijk is voor het Woord, ook als het hem confronteert. Als het Woord snoeit, is het gericht op goede vruchten, op de diepe vreugde van God zelf.

Contact en info: Eric Haelvoet, salesiaan van Don
Bosco, 0476 085 744 en www.bartimeus.be.