

Het Bartimeüshuis

28 oktober 2012

1 Waarom een Bartimeüshuis?

Toen ik Bartimeüs mocht voorstellen voor twee pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Vlaams-Brabant, vroegen ze of ik bereid zou zijn om de methode en ervaring, die ik heb opgebouwd, door te geven aan pastoraal verantwoordelijken. Ik ben daartoe bereid.

Tijdens een vergadering van de Begeleidingsgroep Bartimeüs werd voorgesteld om na te denken over een Bartimeüscentrum.

2 De naam 'Bartimeüshuis'

Het woord 'huis' houdt het midden tussen een centrum en een gemeenschap. Men kan immers een stuk mee komen leven met onze salesiaanse gemeenschap in Sint-Pieters-Woluwe, zonder tot de gemeenschap te behoren. Zo kan het christelijk geloof in het Bartimeüshuis beleefd worden. In een 'huis' wordt namelijk geleefd en kunnen mensen te gast zijn.

3 Het Bartimeüshuis concreet

Het Bartimeüshuis biedt aan:

- een gemeenschap van salesianen van Don Bosco (13 leden) aan de oostkant van Brussel; je mag met ons mee bidden, eten, koffie drinken...
- een kapel om eucharistie te vieren, het avondgebed te bidden (getijdenboek), persoonlijk te bidden, te mediteren...
- een kamer met afzonderlijke slaap- en sanitaire ruimte
- bij goed weer een rustige tuin met veel groen
- op 500 meter: het prachtige Woluwepark met de bekende Woluwevijvers; aansluitend daarop het Zoniënwoud, gemakkelijk met de tram te bereiken
- een goede bereikbaarheid: in het Centraal station van Brussel neem je metrolijn 1 richting Stokkel en stapt uit aan metrostation Tomberg. Van daar is het geen kilometer tot bij ons (de Pauwelslaan rechtdoor).

4 Twee delen

Je kan naar het Bartimeüshuis komen om vele redenen. Ik onderscheid twee groepen:

- je wil als *pastoraal verantwoordelijke(n)* in parochies, scholen, jeugddiensten, internaten... werk maken van je groei in het christelijk geloof en (elementen van) de Bartimeüsmethode aanleren om anderen te animeren op het vlak van het christelijke geloof. In dit geval is er geen leeftijdsgrens;
- je wil als *17-45-jarige(n)* met begeleiding van Bartimeüs groeien in het christelijk geloof, maar zonder een pastorale verantwoordelijkheid op te nemen.

Alle hieronder vermelde onderdelen vragen in principe een volledige dag. Je kan dus per dag dat je naar het Bartimeüshuis komt één onderdeel kiezen. Uiteraard kan er overlegd worden om op één dag twee onderdelen te combineren.

4.1 Pastoraal verantwoordelijken

Deze lijst kan later nog aangevuld worden.

Naam onderdeel	Omschrijving
1 Bartimeüs-methode: visie en inzichten.	Aan de hand van een powerpointpresentatie, waarin de Bartimeüsmethode qua visie en inzichten wordt uitgelegd, leer je de hoofddaccenten van de methode kennen.
2 Bartimeüs-methode: attitudes en voorwaarden	In het Bartimeüsproject zijn de beleving en het zijn belangrijker dan de methode. Je kan werken aan de dieper liggende attitudes en voorwaarden om de methode (beter) te kunnen toepassen.
3 Lectio divinamethode	Je leert de lectio divinamethode aan en je leert ze toepassen in groepen: theorie, persoonlijke toepassingen en stage.
4 Aan eigen spiritualiteit werken	Je kunt als pastoraal verantwoordelijke maar aan anderen geven, waar je zelf van leeft. In het Bartimeüshuis kan je werken aan de eigen christelijke spiritualiteit, als individu of als groep.
5 Anderen leren bidden	Gebed is de diepe levensader van het christelijke geloof. Als pastoraal verantwoordelijke(n) kan je het eigen gebed verdiepen en verbreden en methoden aanleren om anderen te leren bidden.
6 Analyse van een pastorale werking	Je kan aan de hand van een schema met twaalf aspecten van geloven een analyse maken van een bestaande pastorale werking om tot evaluatie en planning te komen.
7 Concrete vraag / vragen	Je kan als pastoraal verantwoordelijke(n) zeer concrete vragen hebben. Vanuit Jezus' vraag in het Bartimeüsverhaal 'Wat wilt gij dat ik voor u doe?' wil ik nagaan of ik kan antwoorden op die vraag of vragen.
8 Studie- en werkkamer	Je kan in het Bartimeüshuis over een kamer beschikken om in een christelijke omgeving een ernstig boek te lezen, te studeren, aan iets te werken, na te denken over iets... Indien je dat wenst ben ik bereid om een klankbord te zijn.
9 Zie deel 4.2	Hieronder staan enkele tientallen mogelijkheden waarom men naar het Bartimeüs zou kunnen / willen komen. Als pastoraal verantwoordelijke(n) kan je verlangen om rond één of meerdere van die thema's na te denken en te zoeken.

4.2 Jongvolwassenen van 17-45 jaar

Het spreekt vanzelf dat ook dit later nog uitgebreid kan worden.

Voor alle onderdelen geldt dat het christelijke geloof en de evangeliën (en heel de Bijbel) de grondslag zijn, van waaruit Bartimeüs werkt en waar Bartimeüs naartoe werkt. Echter met maximaal respect voor waar je staat en de stappen die je wel / niet kan of wil zetten.

1 Meditatie	Velen hebben in onze jachtige en complexe maatschappij nood aan tot rust komen en het organiseren van diepgang in hun leven organiseren. Meditatie is daarbij een zeer sterke hulp. Het leert je leven vanuit de diepste persoonskern (ziel).
2 Gebedsmeditatie	Idem als 1, maar hier wordt de meditatie als methode gebruikt om te bidden.
3 Levensknoop ontwarren	Je kan er nood aan hebben om even afstand te nemen van je alledaagse, concrete leven om een ernstige levensknoop te ontwarren en helderheid te krijgen om dan de goede beslissingen te nemen.
4 Lectio divina	Je leert de methode aan en past ze toe.
5 Biecht	Je verwerft inzichten in wat het sacrament van verzoening inhoudt en hoe je dat doet (voorbereiding...). Met eventuele praktijk. Natuurlijk ben je ook welkom voor enkel het biechtsacrament.
6 Bidden	Uitgangsvraag: 'Kan ik leren bidden?' 'Hoe kan ik bidden?'
7 Roeping	Elke mens is door God geroepen om mee te werken aan zijn Rijk. Wat is de roeping die God jou schenkt? Hoe kom je dat op het spoor?
8 Eucharistie	Je verwerft inzichten in het sacrament van de eucharistie (de kern, onderdelen, structuur...) en kan de eucharistie meevieren.
9 Geloven?	Geloof je? Zou je willen geloven? Vanaf wanneer kan je zeggen dat je gelooft? Welke weerstanden leven er in mij?
10 Rust vinden	Tot rust komen. Hoe kan je tot rust komen in jouw dagelijks leven?
11 Loslaten	Je maakt(e) een indringende ervaring door en verlangt om ze los te laten.
12 Eenvoudig	Velen ervaren het leven in onze maatschappij als te complex. Hoe kan je tot meer eenvoud komen?
13 Prioriteiten	Als de agenda te vol staat dringen keuzes zich op. Hoe leg je jouw prioriteiten vast?
14 God spreekt	Hoe spreekt God? Hoe spreekt God tot jou? Je wil leren luisteren naar Gods stem in jouw leven.
15 Van individualisme naar gemeenschap	We leven in een zeer individualistische wereld. Het individualisme zit ook in jou. Toch verlang je naar gemeenschap met medemensen. Wat veronderstelt dit? Hoe word je meer een gemeenschapsmens?
16 Beslissen	Je wil er even tussen uit om op afstand een belangrijke beslissing te nemen. Hierin wil je Gods wil respecteren.
17 Huwelijk	Zouden jullie voor de Kerk huwen? Het huwelijksacrament: inzichten en / of voorbereiding.
18 Doopsel	Zouden jullie jullie kind(je) laten dopen? Zou je jezelf laten dopen? Het doopselsacrament: inzichten en / of voorbereiding.
19 Godsbeeld	Je godsbeeld(en) ontdekken en uitklaren; confrontatie met het bijbels-evangelisch godsbeeld.
20 Don Bosco en opvoeding	Je hebt interesse in de opvoedingsstijl van Don Bosco (voor de opvoeding van je kinderen). Theorie en aanzetten tot praktijk.

21 Een kamer	Je zoekt een kamer in een christelijke omgeving om een christelijk / ernstig boek te lezen, te studeren, aan iets te werken... Als je dat wenst ben ik bereid een klankbord te vormen.
22 Time-out of pitchstop	Je wil even tot rust komen en op kleiner vlak jouw leven bijsturen, om (snel) terug verder te gaan.
23 Ziel	Je wil je diepste persoonskern, jouw wezen, jouw ziel ontdekken.
24 Relatie	Je wil aan je relatie(s) werken vanuit het christelijk geloof.
25 Schuld	Omgaan met jouw schuld; jouw schuld een plaats geven; consequenties trekken uit jouw schuld...
26 Sociale vaardigheden	Jouw sociale vaardigheden in kaart brengen en ze vanuit het christelijk geloof bekijken.
27 Neen zeggen	Edelmoedige en hardwerkende mensen hebben het wel eens moeilijk om neen te zeggen. Helpt het christelijk geloof je daarbij?
28 Mensbeeld	Jouw mensbeeld bewust worden, confronteren met een ander mensbeeld en met het bijbels-evangelisch mensbeeld.
29 Schaduw	Leren hoe een schaduw tot stand komt en hoe je er creatief kan mee omgaan.
30 Heilige Geest	Wie / wat is de heilige Geest? Hoe weet je dat je wel of niet 'in de heilige Geest' leeft?
31 Gelofte van armoede	Wat houdt de gelofte van armoede van de religieuzen in en wat kan ze betekenen in jouw leven?
32 Gelofte van kuisheid	Wat houdt de gelofte van kuisheid van de religieuzen in en wat kan ze betekenen in jouw leven?
33 Gelofte van gehoorzaamheid	Wat houdt de gelofte van gehoorzaamheid van de religieuzen in en wat kan ze betekenen in jouw leven?
34 Hoop - hopen	Het woord crisis is niet uit de lucht. Kan je op realistische basis hopen? Of is hopen hopeloos?
35 Vergeven	Hoe belangrijk is vergeven in het leven, in het christelijk geloof, in jouw leven? Hoe kan je vergeven als je (ernstig) gekwetst bent door een ander?
36 Taizé-liederen	De liederen van Taizé zingen het christelijke geloof op een eenvoudige maar ook diepe wijze uit in prachtige vlot meezingbare liederen. Met 21 CD's van Taizé bezinnen en bidden.
37 Vraag-gestuurd	Vanuit het Bartimeüsverhaal mag je antwoorden op de vraag: 'Wat kan ik voor jou doen?' Ik bekijk dan of ik een antwoord kan geven.
38 Liefde	Wat maakt liefde christelijk? Wat is christelijke liefde? Hoe christelijk is jouw liefde?
39 Christus	Waarom zegt het evangelie dat Jezus van Nazareth de Messias (Christus) is, de Zoon van God?
40 Bidden met het lichaam	Welke gebedshoudingen zijn er? Welke wil je een plaats geven in jouw leven?
41 Armen	God heeft een voorkeur voor de armen. Hoe dat integreren in jouw leven?
42 Zondag	De sabbat en de zondag. Hoe jouw zondag christelijker maken?
43 Geloofsbelijdenis	Hoe oud is onze geloofsbelijdenis? Wat zegt ze? Een vergelijking met jouw geloofsovertuigingen.
44 Vasten	Waarom vasten? Hoe het vasten christelijk maken?
45 Geloofscomponenten	Hoeveel aspecten zijn er in elk geloven? Waar ben je sterk in? Waarin kan je groeien?
46 Verrijzenis	Wat betekent het dat Jezus verrezen is? Geloof je in de verrijzenis? Welke weerstanden leven er op dit vlak in jou?

47 Geloofsfasen	Doorheen het leven gaat een mens door zes geloofsfasen. Welke fasen zijn dat? Waar sta je? Wat zijn jouw actuele groeipunten?
48 Persoonlijke begeleiding	Je kan af en toe naar het Bartimeüshuis komen voor telkens een uur persoonlijke begeleiding vanuit de vraag hoe je Christus en het evangelie meer plaats kan geven in jouw leven.
49 Geloof in de relatie delen	Je verlangt om het christelijk geloof als partners samen te leren beleven.
50 Engagement	Je verlangt een betere transfert tot stand te brengen tussen jouw persoonlijk christelijk geloof en jouw werk, inzet in de maatschappij, jouw politiek handelen...

5 Concreet

Als je wenst naar het Bartimeüshuis te komen, stuur je een mail of telefoneer je. We zoeken dan naar een geschikt moment.

6 De kosten

Je vergoedt alleen het verblijf, niet mijn prestaties. Afhankelijk van het zelf meebrengen van lakens en handdoeken kost een verblijf van 24 uur € 40 tot € 45. Voor het gebruik van een dubbelkamer wordt een reductie per persoon gegeven.

7 Nood aan meer uitleg?

Als je meer uitleg wenst over het Bartimeüshuis, kan je me gerust vrijblijvend contacteren.